

## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

31/12 Τρίτη	5:00 μ.μ. Εσπερινός - Όρθρος εις την Περιτομή του Χριστού και του Μ. Βασιλείου- Σεραφείμ του Σάρωφ
01/01 Τετάρτη	<b>8:20 π.μ. Θεία Λειτουργία Μ. Βασιλείου. Θα ακολουθήσει κοπή της Βασιλόπιτας.</b>
03/01 Παρασκευή	<b>07:00 π.μ. Μεγάλες Ώρες των Θεοφανείων</b>
04/01 Σάββατο	5:00 μ.μ. Εσπερινός Αγίου Νικηφόρου Λεπρού (ιερό λείψανο)
05/01 Κυριακή	<b>6:15 π.μ. Όρθρος - Θεία Λειτουργία και Μέγας Αγιασμός των Καλάντων</b> <b>5:00μ.μ. Εσπερινός των Θεοφανείων</b>
06/01 Δευτέρα	<b>6:15 π.μ. Όρθρος- Θεία Λειτουργία και Μέγας Αγιασμός Θεοφανείων</b> 5:00 μ.μ. Εσπερινός εις τη Σύναξη του Τιμίου Προδρόμου και Αγίου Γεωργίου Χοτζεβίτου
07/01 Τρίτη	6:30 π.μ. Όρθρος- Θεία Λειτουργία 5:00 μ.μ. Παράκληση Παναγίας
10/01 Παρασκευή	5:00 μ.μ. Εσπερινός Αγίου Θεοδοσίου Κοινοβιάρχου (ιερό λείψανο)
11/01 Σάββατο	6:30 π.μ. Όρθρος- Θεία Λειτουργία 5:00 μ.μ. Εσπερινός Αγίων Σάββα Αρχ. Σερβίας, Ιωάννου Καλυβίτου και Νίνας Ισαποστόλου
12/01 Κυριακή	6:30 π.μ. Όρθρος- Θεία Λειτουργία
14/01 Τρίτη	5:00 μ.μ. Παράκληση Αρχαγγέλου
16/01 Πέμπτη	5:00 μ.μ. Εσπερινός Αγίων Αντωνίου και Αθανασίου
17/01 Παρασκευή	6:30 π.μ. Όρθρος- Θεία Λειτουργία
18/01 Σάββατο	5:00 μ.μ. Εσπερινός Αγίων Ευθυμίου Μεγάλου, Μακαρίου, Μάρκου Ευγενικού και Παναγίας Παραμυθίας
19/01 Κυριακή	6:30 π.μ. Όρθρος- Θεία Λειτουργία
21/01 Τρίτη	5:00 μ.μ. Παράκληση Παναγίας
23/01 Πέμπτη	5:00 μ.μ. Εσπερινός Αγίων Νεοφύτου Εγκλείστου, Γρηγορίου Θεολόγου και Οσίας Ξένης
24/01 Παρασκευή	6:30 π.μ. Όρθρος- Θεία Λειτουργία
25/01 Σάββατο	5:00 μ.μ. Εσπερινός Οσίου Ξενοφώντος και της Συνοδείας αυτού

26/01 Κυριακή	6:30 π.μ. Όρθρος- Θεία Λειτουργία
28/01 Τρίτη	5:00 μ.μ. Παράκληση Αγίας Ματρώνας
29/01 Τετάρτη	5:00 μ.μ. Εσπερινός Τριών Ιεραρχών
30/01 Πέμπτη	6:30 π.μ. Όρθρος- Θεία Λειτουργία

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

- Την Κυριακή 5 Ιανουαρίου τελούνται μνημόσυνα.
- Κατάλυση εις πάντα από τις 25 Δεκεμβρίου μέχρι 4 Ιανουαρίου.
- Την Κυριακή, 5 Ιανουαρίου, είναι νηστεία όμως έχει κατάλυση οίνου και ελαίου.
- Ο εσπερινός για το μήνα Ιανουάριο αρχίζει στις 5:00μ.μ.

## ΚΑΛΑΝΤΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ

Με την βοήθεια του Θεού και φέτος θα γίνει καλάντισμα των σπιτιών, καταστημάτων και εργοστασίων της ενορίας μας, την παραμονή των Θεοφανίων, την Κυριακή, 5 Ιανουαρίου. Όσοι επιθυμείτε να περάσει ο ιερέας να σας καλαντίσει, παρακαλώ **δηλώστε το στο παγκάρι το αργότερο μέχρι τις 4 Ιανουαρίου.**

## ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΟΛΛΥΒΩΝ, ΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ

Όσοι ενδιαφέρεστε, ετοιμάζονται από κυρίες επίσης ενορίας επίσης κόλλυβα και άρτοι για μνημόσυνα ή εορτή. Επίσης παρασκευάζονται, κατά παραγγελία, διάφορα είδη νηστήσιμων και αρτύσιμων αλμυρών.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποστείνετε στο παγκάρι ή στο τηλέφωνο 99487894. Τα έσοδα διατίθενται για την αποπεράτωση του παρεκκλησίου.

## ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μας προτρέπει “Εκκλησία ποιήσόν σου την οικεία” Έκκλησία σάν τόπο καί ναό τής λατρείας τοῦ Θεοῦ διά τοῦ καθημερινοῦ προγράμματός της οικογενειακῆς προσευχῆς ὅπου ὅλοι μαζί ἐνώπιόν του οὐρανοῦ πατρός, στέκονται καί ἐκζητοῦν τό θεῖο ἔλεος καί τή Θεοποιό καί συνεκτική ἀγάπη μετανοοῦντες γιά τά καθημερινά ἀνθρώπινα λάθη καί δεχόμενοι τίς εὐεργετικές ἐπιδράσεις τῆς χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Ἡ συμβίωση, ἡ συγκατοίκηση, ἡ συζυγία καί ἡ ἐν γένει κοινωνία τῆς κατ' οἶκον Ἐκκλησίας λυαίνει τίς προεξοχές τοῦ χαρακτήρα, πλαταίνει τό στενό τῆς καρδίας καί διδάσκει ὅτι χωρίς τήν ἐν Χριστῷ ἀγάπη καί προκοπή ἡ οἰκογενειακή ζωή βασίζεται σέ σαθρά καί αἰόλα θεμέλια καί εὐκολα κινδυνεύει νά χαθεῖ ἀπό στιγμή σέ στιγμή. Παλαίστρα καί γυμναστήριο καί στάδιο ὑπό τοῦ ἰδίου ἀγίου πατρός χαρακτηρίζεται ἡ οἰκογένεια γιατί πράγματι εἶναι πολὺς καί μακρὺς ὁ δρόμος καί τὰ ἐμπόδια, οἱ πειρασμοὶ καί οἱ θλίψεις δυσβάστακτες στήν πορεία τῆς οἰκογένειας καί γι' αὐτό εἶναι ἀναγκαῖο νά στηρίζονται ἐπὶ τὴν ἀσάλευτον πέτρα τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας του ὥστε νά μὴν τὴν καταποντίσουν τὰ κύματα αὐτοῦ τοῦ κόσμου.

Πρέπει νά τονιστεῖ ἐπίσης ὅτι τό κατεξοχὴν καί κατ' εὐδοκία θέλημα τοῦ Κυρίου γιὰ καθένα ξεχωριστὰ εἶναι ἡ σωτηρία καί ἡ Θεωσὴ μας. Αὐτὸς εἶναι σκοπὸς καί τό τέρμα τῆς ὅλης ζωῆς μας. Ἐπομένως καί ἡ οἰκογένεια καί ὁ μοναχισμὸς δέν εἶναι αὐτοσκοπὸς ἀλλὰ μέσα γιὰ τὴ σωτηρία μας. Ἡ οἰκογένεια εἶναι ἓνας τρόπος σωτηρίας πού δέν πρέπει νά ἀπολυτοποιήσει τὸν ἑαυτὸ τῆς ἀλλὰ νά μᾶς ὀδηγήσει στὸν Κύριο. Ἄν ἡ οἰκογένεια δέν ὀδηγεῖ στοῦ Χριστοῦ τότε τὰ ἀποτελέσματα τῆς εἶναι πρόσκαιρα καί ἀδύνατα καί καταδικασμένα εἰς θάνατο ὅπως καί ἡ ἴδια σάν τρόπος ζωῆς τοῦ παρόντος αἰῶνος. Ἡ οἰκογένεια τότε θεωρεῖται ὅτι πέτυχε τό σκοπὸ τῆς ὄχι μέ τίς κοσμικὲς ἐπιτυχίες τῶν μελῶν τῆς ὄχι μέ τὴ μέχρι τέλος συνοχῆς τῆς ἔστω ἀλλὰ μέ τὸν ἀγιασμὸ καί τὴ θέωση τῶν μελῶν της. Κάθε ἄλλη ἀξιολόγηση τῆς οἰκογένειας μέ ἀνθρώπινα καί κοσμικὰ κριτήρια ἀδικοῦν καί περιορίζουν ἀσφυκτικὰ τίς δραστηριότητές της.

Ἕνας σύγχρονος Ὅσιος ἀγιορείτης μοναχὸς εἶπε “ὅταν μάθουμε νά υπερβαίνομε τὸν ἐγωισμό μας γινόμαστε ἀληθινὰ μέλη τῆς οἰκογένειάς μας, ὅταν γίνουμε ἀληθινὰ μέλη τῆς οἰκογένειάς μας μέ τὴν ὑπέρβαση τοῦ ἐγωισμοῦ μας τότε θά γίνουμε πραγματικὰ μέλη τῆς οἰκογένειας ὀλόκληρῆς της ἀνθρωπότητος τοῦ Ἀδάμ καί τότε θά μπορούμε νά προσευχόμεστε στοῦ Θεοῦ ὑπὲρ ὅλου τοῦ κόσμου. Αὐτὸ ὅμως δέν εἶναι ἄλλο παρά ἡ ἐνοίκηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στήν καρδιά μας. Δέν εἶναι καθόλου τυχαῖο ὅτι πίσω ἀπὸ τοὺς τρεῖς μεγίστους ἱεράρχες τῆς Ἐκκλησίας μας ὑπάρχουν Ἅγιες μητέρες, Ἅγιοι πατέρες καί Ἅγιες οἰκογένειες. Ἄν θέλουμε νά διορθωθεῖ ὁ κόσμος, ἄς διορθώσουμε πρῶτα τὸν ἑαυτὸ μας καί τίς οἰκογένειές μας.

## ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙ ΑΓΙΑΣ ΜΑΤΡΩΝΑΣ ΜΟΝΟΒΟΛΙΚΟΥ – ΛΕΜΕΣΟΣ

Βασιλίσσης Ὀλγας 4150 Κ. Πολεμίδα

### ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ



Ιερεὶς Ναοῦ:

π. Παναγιώτης Ελπιδοφόρου (τηλ.: 99039030)

π. Θεόδωρος Οπρίκα (τηλ.: 99886804)

τηλ. Ναοῦ: 99487894

τηλ. Φιλοπτώχου: 97807003

Ἰστοσελίδα: [www.archmichael.com](http://www.archmichael.com)

Ἡλεκτρονικὸ ταχυδρομεῖο: [archmixail@gmail.com](mailto:archmixail@gmail.com)